



Schoolkamp de Hullen

We begonnen met de fietstocht van veertig kilometer.

Op de heenweg ging Sem zijn fietsketting er 4 keer eraf.

Uit eindelijk moest juf Janneke Sem komen halen, ze kwamen na 10 min aan . Freddie zette de nieuwe fiets van Sem op de fietsen drager. Sem stapte in de auto en werd samen met Idjaz naar het gevangenis museum gebracht. Toen we aankwamen bij het museum waren we kapot (alleen wouden de meesten

Dat niet toegeven). We moesten twee groepjes maken ,

Dus we maakten een jongens en een meisjes groepje.

Bij de meisjes was de rondleiding heel gezellig, maar ik

hoorde dat de jongens zich niet hadden gedragen.



Wij (de meisjes) mochten alvast naar de volgende activiteit, maar juf Mellanie moest nog even met de jongens praten doordat ze zich niet hadden gedragen. Wij waren aan het wachten bij het klimpark. Toen de jongens aankwamen, konden we beginnen. We moesten weer twee groepjes maken. Toen we dat hadden gedaan ging het eerste groepje naar boven. Annemarieke ging ook naar boven (dat was heel dapper van haar 🙌👍) alleen wou ze daarna weer naar beneden! ik werd een beetje duizelig maar heb wel het einde gehaald. Juf Mellanie en juf Janneke gingen ook alleen was juf Mellanie aan het einde van de kabelbaan twijfelde ze een beetje, maar ze is toch gegaan. De kinderen die klaar waren gingen voetballen. Ik uiteindelijk ook. Daarna gingen we weer op de fiets, en na 10 min hadden we een pauze en kregen een ijsje we stapten op de fiets en begonnen SOEP MET BALLEN te zingen de hele tijd. We kwamen aan en claimden onze bedden, maakten ze op en gingen naar de speeltuin. Er waren ook andere klassen, tegen 1 klas gingen we voetballen. Daar hebben 5-2 gewonnen door Jasmijn

haar prachtige goals (er was ook een andere Jasmijn). Na onze winst werden we geroepen en we aten patat met frikandel/kroket/kaassoufflé. Toen we even terug waren in onze kamer was alles overhoop Leonora haar snoep was weg en nog veel meer dingen zijn overhoop gehaald. Daarna was de bonte avond aan de beurt er waren 6 acts en een verrassing act. De bonte avond duurde tot half elf . en daarna maakten we nog een wandeling. Het was zo donker dus we maakten snel een foto en gingen terug, we probeerde te slapen maar dat lukte niet. De volgende ochtend werden we om kwart voor acht wakker gemaakt we gingen ontbijten  na het ontbijt gingen we nog even voetballen tegen de andere klas 6-0 gewonnen. Daarna gingen we naar Nienoord daar hebben we gezwommen en een ijsje gegeten. We zijn daarna weer naar school gefietst.

Maike